



# SURINAAMSCH E COURANT.

## BUITENLANDSCHE BERIGTEN.

### DUITSCHLAND.

FRANKFORT, den 21 Januarij.

In eenen brief uit Berlijn van den 18 Januarij leest men:

» Door de bemiddeling, welke het Oostenrijksche kabinet tusschen de Hoven van Londen en St. Petersburg heeft op zich genomen, schijnt het Oostersche vraagstuk thans geheel opgelost, en het onweder, dat van dien kant dreigde, afgedreven te zijn. Het resultaat van de bemoeijningen des Oostenrijkschen gezanten in Londen is geweest, dat het Engelsche Ministerie den 22 December jl. eene nota naar St. Petersburg heeft gezonden, waarin men verneemt, gezegd werd: » dat Engeland, wel is waar, bevel had gegeven, om schepen voor de Middellandsche Zee uit te rusten, omdat men uit Konstantinopel de meest verontrustende berigten omtrent de uitrustingen van Rusland ontvangen had; dat het Engelsche bestuur in deze had moeten toegeven aan de algemeene volkstemming, vermits vooral sedert eenigen tijd alle de dagbladen de ontwerpen van Rusland als hoogst gevaarlijk hadden doen voorkomen; — maar dat men nu, de overdrevenheid der uit Konstantinopel ontvangen berigten ingezien hebbende, ook bevel gegeven had om de buitengewone uitrustingen te staken en zich enkel tot eene verwisseling der schepen van het Engelsche smaldeel in de Middellandsche Zee sonda bepale; — dat het Engelsche Ministerie zich met opzigt tot de Turksche vraag, enkel en alleen op de opregtheid en goede trouw van Keizer Nicolaas wilde verlaten, enz. »

» Deze onderhandelingen, » dus gaat het Berlijnsche berigt voort, » hebben dus weder ten duidelijkste bewezen, hoe krachtadig de beide Regeringen van Oostenrijk en Pruisen bij elke gelegenheid tot het behoud van den algemeenen vrede in Europa medewerken, en hoe zij getrouw aan de roeping van bemiddelaars, in allen deelen de doelmatigste middelen tot bevrediging weten te kiezen. Zoo is nu ook Frankrijk omtrent de zamenkomst der Monarchen te Schwedt en München-Grietz, en omtrent het thans begonnen Minister-Congres te Weenen, gerustgesteld. Het doel van dit Congres schijnt niets anders te zijn, dan om de volken van Duitschland voor den rampzaligen toestand, waarin de omwentelingspartij ze tracht te brengen, te behoeden, en om over de meste gepaste middelen daartoe te beraadslagen; en geenszins om het constitutionele leven in de Deutsche staten, alwaar reeds grondwettige instellingen, zijn ingevoerd, te onderdrukken, maar om den geest der losbandigheid en regeringloosheid te be- tougelen, overal waar dezelve het gezag der Regeringen mogt trachten te ondermijnen. »

De Londensche bladen spreken weder van eene gedeeltelijke verandering van het Ministerie in den zin der Tory's, en met name van de afsteding van Lord Grey. Op de beurs had dit gerucht eenig geloof gevonden; doch de bladen der Whigs drijven daarmede den spot. Intusschen zou men uit de redeneringen van sommige dier bladen kunnen optakken, dat er punten zijn, waarover in den kabinetsraad verschil van gevoelen heerscht.

Sedert enige dagen is de toon der

Londensche bladen ten aanzien van Rusland aanmerkelijk gedaald.

Uit de Engelsche zeehavens aan het kanaal wordt zeer over de onophoudelijke stormen uit het Westen geklaagd, die het uitloopen van een groot aantal koopvaarders beletten. Van Duins tot Falmouth liggen 500 zulke schepen, en daaronder verscheidene, die reeds sedert tien weken op een gunstiger wind wachten. De openbare weldadigheid is reeds ingeroepen ten behoeve van landverhuizers naar Amerika.

Volgens tijdingen uit Konstantinopel, was aldaar alles rustig en tot de oude orde terug gekeerd. De wapeningen der troepen trekken de geheele oplettendheid des Sultans naar zich. Hij verwacht verscheiden onderwijzers uit Frankrijk en Italie, en wil vervolgens volksligtingen in de provinciën doen plaats hebben. Over het algemeen schijnt men de armee anders te willen inrigten. In Azie wil men eene soort van kolonisatie invoeren, die eenigermate reeds plaats vindt. Hierdoor zullen aanmerkelijke bezuinigingen gemaakt worden, hetgeen de Porte wel zeer ter harte moet nemen, daar hare finantiën misschien de slechtste ter wereld zijn. Men moet zich verwonderen hoe de huishoudelijke uitgaven nog gevonden worden, wanneer men de geringe middelen kent; over welke de openlijke schatkist te beschikken heeft en de ontzaglijke onkosten welke zij bestrijden moet. In onze haven is een fregat binnengeloopt, waarop zich de kommandant der Egyptische expeditievloot van Kandia bevindt, die zich nu aan den Sultan onderworpen heeft. Deze gebeurtenis bragt de hoofdstad in eene blijde verbazing en in eene onbeschrijfelijke beweging. In korten tijd verspreide zich de tijding door de gansche stad en de geheele bevolking drong naar de haven om zich met eigen oogen van de waarheid der zaak te overtuigen.

Uit Alexandrie ontvangt men geene goede tijdingen. De onderkoning drukt het land op eene wijze, dat eene ernstige reactie te vreesen is, welke ook reeds lang gebeurd zou zijn, indien hij niet te zijner beschikking een zoo aanmerkelijk leger had. — Op Kandia is vervolgens aan de orde van den dag; de Egyptenaren gaan zonder erbarment met de armen Kandioten om; dagelijks hoort men van ter dood brengingen. Op de klagten der inwoners wordt geene acht geslagen, en aan niemand wordt verlof gegeven om het land te verlaten, hetwelk aanvankelijk de meesten gewenscht hadden.

(Nederl. Staats- en Amsterd. Courant).

## MENGELINGEN.

### GESCHIEDENIS VAN DE UITROEING DER JANITZAREN.

(Door den Turkschen Reizgeschiedschrijver ASSAD-EFFENDI.)

(Korrig. en Stat. van N. 28.)

De Ulema's verklaarden alsnu, dat het, bij dezen toestand des Rijks, de pligt der Muzelmannen was, om de krijgskunst te leeren, en vervolgens den Sultan onvoorwaardelijk te gehoorzamen. De generale staf der Janitzaren erkende, dat de krijgsmacht bij dit korps veel te wenschen overliet, en verbeterd moest worden. De Grootvizier deed vervolgens het Keizerlijke bevelschrift voorlezen, waarbij de oprigting van een

nieuw korps, onder den naam van *Echkentschi's*, verordend werd. Dit korps zoude bestaan uit 7500 man, te nemen uit de 50 regementen Janitzaren, die te Konstantinopel lagen; hunne organisatie, soldij, krijgsoefeningen, bevordering, enz., waren in 46 artikelen bepaald. De Grootvizier deed dit bevelschrift door den Musti bekrachtigen; de generale staf moest zijne goedkeuring daaraan trechten, en alle aanwezigen onderteekenden hetzelfde.

Dit geheele tooneel uit het binnenste van een grooten Turkschen Rijksraad is met talent en niet zonder kunst beschreven en geeft een helder en gunstig denkbeeld van de destijde en waardige wijze, waarop de Divan staatszaken behandelt.

Na den afloop der vergadering begayen de Aga der Janitzaren en de voornaamste regtsgeleerden zich met groote staats naar het paleis van eerstgenoemden ambtenaar, waar zij de officieren van het korps verzameld vonden, hun het dekreet en de bevelen des Musti's voorlezen, en hen uitnodigden om dezelve te onderteekenen. In het eerst wilde niemand het doen; maar eindelijk gaven enige hoofden het voorbeeld en weldra het verbeed zich het geheele korps officieren te onderteekenen; waarbij zij hun gemis aan opvoeding aan den dag legden door de onbeschofte wijze waarop zij elkander verdrongen en op de voeten traptten, gelijk de schrijver met kennelijken afkeer aanmerkt. Deze onderteekeningen, het bevelschrift en de besluiten der Ulema's werden aan den Grootvizier en door dezen aan den Sultan overhandigd, die de uitvoering derzelve gelastte, en ze in het staatsarchief deed nederleggen.

Men kan niet nalaten aan de gematigdheid en het beleid, waarmede de Divan ten deze handelde, bijval te schenken; hij liet de bestaande regementen hunne soldij behouden, alleen werd verboden, om met de bewijzen tot afgifte der rantsoenen zoo als te voren handel te drijven. Dit misbruik was langzamerhand bij de Janitzaren zoo hoog geklommen, dat niet zelden een man de soldij van honderd, ja zelfs van vijf honderd anderen, ontving.

De officieren der Janitzaren hadden hunne toestemming tot de hervorming gegeven, omdat zij niet openlijk tegenstand durfden bieden. Maar eenige der aansienlijksten onder hen hielden den eigen avond, nadat zij het dekreet aangenomen en onderteekend hadden, eene geheime bijeenkomst, waarin zij over de middelen raadpleegden, om de uitvoering van het ontwerp te beletten. De hervorming liepen uit een; sommigen wilden de uitdeeling van wapenen aan het nieuwe korps afwachten, om zich van hetzelfde meester te maken; anderen wilden dadelijk eenen opstand verwekken, omdat zij voor de toenemende sterkte van deze nieuwe regementen beducht waren. De Ministers bespeurden onuitsprekenbare voortekenen van eenen naderenden storm, en verbeidden de gebeurtenissen met eene angstige verwachting; het schijnt, dat zij geene maatregelen genomen hadden, welke hen tegen de aanslagen der zamengetrokkenen hadden beveiligen. Eindelijk verzamelden zich de ontvredeenen in den nacht van den 26den Junij 1826 op het plein Etmeidan, en zonden afgevaardigden aan HUSSERN-Aga, den Luitenant-Generaal van het korps, ten einde hem uit te

nodigen, om gezamenlijk met hen te maken. HUSSIN gaf ten antwoord, dat hij wilde afwachten, voor welken kant de overwinning zich zoude verklaren.

De Grootvizier, de Mufti, en verscheiden Pacha's kwamen in het serail bijeen; men zond aan de Pacha's der getrouwe regementen, aan de Generaals der artillerie, der bombardiers, van het korps der genie, van den trein, bevel om hunne troepen en artillerie in het serail te brengen; de Mufti gelaste de doctoren en studenten zich insgelijks daarheen te begeven. In dien tusschentijd gaf men aan den Sultan, die zich in zijn zomerpaleis bevond, van het gebeurde bericht; hij kwam terstond, door eenen officier vergezeld, te water, naar het serail, hield een aanspraak aan de vergadering, waarin hij van zijne lankmoedigheid jegens de Janitzaren, van hun verraad, en van de noodzakelijkheid sprak om hen met geweld ten onder te brengen, en de Ulema's uitnoodigde om te verklaren, of thans het geval bestond, dat men tegen geloovigen het zwaard mogt trekken. De Ulema's gaven eenstemmig een bevestigend antwoord en de geheele vergadering verklaarde zich bereid, om haar leven voor den Sultan op te offeren.

Nu werden de krachtadigste maatregelen genomen; het gerechtshof ontving den last, om door alle Imams in de straten de Mohammed, onder de wapenen te roepen, en weldra verschenen drommen van burgers en studenten met de geestelijkheid aan het hoofd in de voorhoven van het serail. De Sultan overhandigde het Rijks vaandel aan den Grootvizier; de wapenen uit het arsenaal werden onder het volk uitgedeeld; de Sultan begaf zich op de Keizerlijke poort van het serail, om gemakkelijker bericht te kunnen erlangen; de grooten des Rijks vestigden hun hoofdkwartier in de moskee van ACHMED; men vorinde drie kolonne's uit de troepen, de artillerie en het gewapende volk, die langs verschillende wegen naar het plein Etmeidan, de verzamelpaats der Janitzaren, trokken, alwaar dezen zich achter versperringen verschanst hadden. Een hoofman der artillerie, IBRAHIM-AGA, de zwarte duivel bijgenaamd, sommeerde hen, om zich over te geven, en hooft hun genade aan; zij antwoordden met een woest geschreeuw. IBRAHIM deed de verperde poort van het plein door het geschut openschieten, en de massa der Janitzaren, tegen het kanonvuur niet bestand, trok zich in de kasernen en een daar naast gelegen klooster terug; men omsingelde hunne vluchtplaats, plantte geschut daarvoor op, stak de gebouwen in brand, en onderhield tegen dezelve een levendig schrootvuur.

De schrijver houdt zich niet lang bij dit ijselijke tooneel op, maar men weet van ooggetuigen, dat 20,000 man bij dezen brand het leven verloren; zij beproefden dikwerf uit de brandende gebouwen te ontvluchten, maar het geschutvuur dreef hen telkens weder in de vlammen terug. De overwinning was volledig, en men verzuimde geen tijd, om zich de zelve ten nutte te maken; de Grootvizier hield eenen kriegsraad in de renbaan; alle poorten van Konstantinopel werden bezet, de kasernen der verschillende regementen doorzocht, en alle middelen te baat genomen, om diegenen, welke aan de vlammen en de kogels ontsnapt waren, in hechtenis te nemen. Den volgende dag hield de Grootvizier andermaal eenen kriegsraad in eene der zalen van de moskee ACHMED; de gevangen genomen bevelhebbers der Janitzaren werden voor hem gebracht, en terstond aan de scherpregters overleverd, die hen wurgden; het aantal der op dien dag ter dood gebrachten bedroeg 340, waaronder vele hooge officieren. In een grooten Rijksraad werd daarop besloten, de Janitzaren geheel en al af te schaffen; dit besluit door de Ulema's bekrachtigd en door den Sultan

goedgekeurd zijnde, werd onverwijld in alle moskeën een firman voorgelezen, die de geloovigen met het gebeurde bekend maakte. Men kondigde de oprigting eener nieuwe krijgsmagt aan, en beloofde aan de getrouw gebleven Janitzaren hunne soldij bij voortduring te zullen betalen. Deze firman werd aan alle Gouverneurs der provincien gezonden, met last, om de regementen te ontbinden, hunne ketels, wapens, vaandels, enz., naar Konstantinopel te zenden, en hunnen naam niet meer uit te spreken. Men ging intusschen met veel beleid te werk; eene menigte officieren van het korps werden met aanzienlijke ambten begiftigd, en naar Konstantinopel ontboden, om een waakzaam oog op hun gedrag te kunnen houden. De openbare teregtstellingen in de hoofdstad duurden nog verscheiden weken voort, en men maakte van deze gelegenheid gebruik, om de stad van eene menigte gepeupel te zuiveren, dat onder de bescherming der Janitzaren geleefd had, en waarvan men steeds nieuwe onlusten had te vreezen; men zond meer dan 20,000 menschen weg.

Deze gebeurtenis had op alle de deelen van het leger een diepen indruk gemaakt, en aan hetzelfde allen lust ontnomen, om zich tegen de hervormingen des Sultans te verzetten; het Ministerie bediende zich van die gelegenheid om de korpsen te ontbinden, en nieuwe troepen te vormen. Na weinige dagen verscheen een firman, die eene lange lijst van beschuldigingen tegen Spahis of geregelde ruitery, behelsde; evenzoo werden de regementen der Yamaks, die de bezetting van de kasteelen aan de Dardanellen uitmaakten, om hunne geneigdheid tot gedurige muiteryen; de Bostandji's, de Dschebedi's, de Mahleris, de vier regementen Solaks van de Keizerlijke garde en andere korpsen hervormd. Eene geestelijke orde, de Bektaschi's, had ten allen tijde met de Janitzaren in naauwe betrekkingen gestaan; hare takken verspreidden zich zeer ver door het geheele Turksche Rijk; alleen in Adrianopel bestonden 14 kloosters van deze monniken, die langzamerhand door vroome vermaken een onnoemlijk vermogen verworven hadden. De leden dezer orde werden beschuldigd, dat zij aan de leer der Schliten, dat is der in Perzie heerschende sekte, toegelaten waren, en met deze aloude vijanden der regtzinnige geloovigen in geheime betrekkingen stonden; men beweerde onder de hoopen van gesneuvelde Janitzaren vele Bektaschi's te hebben gevonden, en er traden getuigen op om te verklaren, dat deze geestelijken in de afgelegen wijken der hoofdstad waren rondgelopen, om de lagere klassen tot deelneming aan het oproer aan te zetten, dat zij naar de vestingen aan den Bosporus zendingen hadden afgevaardigd, om de bezettingen op te ruimen, met één woord, dat zij op alle mogelijke wijzen de belangen der Janitzaren bevorderd hadden. De Mufti belegde eene vergadering der Ulema's, waarin het gedrag dezer orde onderzocht en veroordeeld werd; de drie Generaals derzelve werden onthoofd; de bezittingen der orde verbeurd verklaard en met de staats-domeinen vereenigd, een deel der monniken gestraft, anderen verbannen, hunne boeken in beslag genomen en hunne leerstellingen veroordeeld.

De Sultan verleende daarop gunstbewijzen aan zijne getrouwe dienaren, bestaande uit eereposten, geld en paleizen. De Mufti erlangde eene voormalige kazerne der Janitzaren als paleis, en de Sultan schijnt met het goed gedrag der hoopgeestelijkheid buitengemeen tevreden te zijn geweest, want hij verleende aan de vroeger afgezette Mufti's, die om staatkundige redenen gedwongen waren geworden hun leven in gestrengte afzondering te sluiten, de vergunning, om voortaan vrijelijk in de maatschappij te mogen leven.

## ADVERTISSEMENTEN.

(14774) De Exploiteur bij het Gerechtshof te SURINAME, zal op Vrijdag den 11den April 1834, des morgens negen uren, ter Kastelenije van gemeld Gerechtshof, publiek bij Executie Verkoopen:

Het HUIS en ERF, aan de Hoogestraat, L. D. N°. 71; aankomende den Boedel wijlen DIANA van J. F. FRIDERICI.

Paramaribo, den 6 April 1834.

(15875) IN HET  
NIEUWE SCHOENEN MAGAZIJN  
VAN

M. J. COSTER:

Is aangebragt per Kapitein DE WEERD, een Nieuw Assortiment van Schoenen en Laarsen tot verminderde prijzen; VERSCHIE PROVISIEN; Laberdaan; Hollandsche Haring; Olijven; Tuinhoonen; Doperwtens; Drooge Vruchten; versch Nationaal Binket; verder alle soorten van Galanterien; Kramerijen en Modewaren, Dames Hoeden à la bibi; sijne onopgemaakte Italiaansche Hoeden à f 15, Dito met Bloemen en Linten opgemaakt à f 25; Dames Toeren in alle kleuren en à la bibi; Nationale Haar-, Kuif en Friseerkammen; Dames Mantels naar de laatste smaak; Demast; Oogjes; Marseille; Garen; Tafelgoed; gekleurde en zwarte Merinossen; sijne en ordinaire Linnens en Bonten; Satinet; Drill, en meerdere STUKGOEDEREN. Zwarte en gekleurde Mans en Jongens Rokken en Jassen, ook voor zeer dikke Personen, dito Broeken en Vesten; Rouwgoed; zwarte Lampfer; Kreppen in alle kleuren; Mans en Kinderen Vilt en Zijde Hoeden; Petten, en vele andere Goederen, tot de minste prijzen.

(15848) Aangebragt per het Schip de Faam, Kapl. J. ANDRESEN, en te bekomen bij GEBOEDERS REELFS:

Boter, Z. M., Komijne en Zwits. Kazen; Hammen; Saucijzen de Bologne; gerookte Tongen; Rolpens, Worst en Saucijjes in vaatjes; kwart tonnen Zoutveesch; Aardappelen; Patent-, Raap-, Lijn en Zoete Olie; Rozijnen; Krenten; Pruimen; Appelen; Peeren; Vijgen; Sago; Augurkjes; Charlotten en Bloemkool in stoopen; Jenever; Conjae en Witte Brandewijn; Roode-, Madera-, Rhijnasche en Port-Wijnen; Azijn in orbe en in pullen; Likeuren; Maagbitter; Fransche Azijn in fleschjes; Tabak; Snijf en Sigaren; Mans en Vrouwen Schoenen; Joesjes-, Hysant-, Uxim en Zwarte Thee; Specerijen in soorten; Osnabrugs-, Huismans en sijne Linnens; Zaildoek; Koffijnzakken; Schoppen; Houweelen; geelbechte Houwers; Druim- en Kruishengsels; Spijkers in soorten; Timmer-, Kuiper- en Metselaars Gereedschappen, en diverse anderen IJzer- en Koperwaren; Verfwaren in soorten; Aarde en Glaswerk; Porseleine Theeserviezen; Koffijnmolens; Kantoorbehoefsten; Glazen Ruiten; Steenkolen; Steenen, Kalk, en Cement; Kramerijen, en diverse andere Goederen meer.

(14098) M. A. KEIJSER, zal MORGEN op Vendu Verkoopen: Provisien, Stukgoederen; een Chuis, Paard, en Tuigen; vaatjes Wiltlood; Madera en Rhijnwijnen; 100 Kopie Beslagplanken, en den Slaaf PIETER.

(15857) M. A. THURKOW met deszelfs Echtgenoot en vijf Kinderen, zijn voornemens deze Kolonie te verlaten.

Paramaribo, den 8 April 1834.

(15868) E. M. PARROTT vertrekt.